

# DuivenPad-Puzzel

BOERDERIJEN IN DE DROO MOESTEN WEG VOOR NIEUWBOUW. DE BOER DIE NIET VERTROK HEETTE (3)

IN DE 12E EEUW GING GRAAF OTTO VAN GELRE OP KRUISTOCHT. IN RUIL VOOR BESCHERMING GAF HIJ DE TEMPELRIDDERS (2)

IN EEN LANTAARNPAAL IN HET DROOPARK ZIT EEN HOUTEN VOGEL. HET IS DE (4)

DE BURGEMEESTER DIE HUIZE WELLEVELD LIET BOUWEN HAD NOG EEN BAAN. HIJ WAS OOK (5)

VOORDAT HET PATERSBOSJE EEN BOS WERD WAS HET EEN (1)

VOLGENS EEN GELDERSE SAGE STIERF DE HEER VAN DE MAGERHORST TIJDENS EEN (6)

HET DUIVENSE BROEK WAS VROEGER VOORAL (7)

HET DORP DUIVEN IS ONTSTAAN OP EEN (8)

DUIVEN HAD OOIET EEN BIERBROUWERIJ. DE NAAM WAS (9)

DE RIJKSWEG IS EEN OUDE HANDELSROUTE. WAAR DE TOL WERD BETAALD IS NU EEN (10)

IN HET CENTRUM VAN DUIVEN STOND OOIET DE BOERDERIJ VAN DE LANDHEER. DAT NOEMDE MEN EEN (11)

VEEL ANTWOORDEN VIND JE OP DE BORDEN VAN **HET DUIVENPAD**  
**DE OPLOSSING?** IETS WAAR DUIVENAREN VROEGER GOED IN WAREN  
 EN DAT WE NU VOORAL LEUK VINDEN BIJ WARM WEER. **VEEL PLEZIER!**

